



ARGUS

Christus Koning in Polen: drieëndertig meter **22**



Familiehuis

Een pijnlijke geschiedenis in het Bad Wiessee van Adriaan Stoop. **20**



Machinistenleven

Treinstellen rusten in Nederlandse bodem. **8**

China

De dynastie beoogt het eeuwige leven. **14**

Hoogleraar Hellinga

Sterke staaltjes van een 'sadist'. **10**



Rotterdam

De bitterzoete herinneringen van Marten Toonder. **17**

Exit opinieweekblad



Is dat erg? Welnee. **16**

Linkse lente?

'Verlegenheid wat afgeschud, we praten weer hardop.' **6**

MICHIEL WIJDEVELD



"LAAT MAAR, PAPA VINDT NOOIT IETS LEUK."

Ever Closer Union Hebben die lui echt niet nagedacht? **2**

Voetbal Treurig vaak net niet. **3**

Commentator Karsten Kroon vertedert. **3**

Ronny Naftaniel Het joodse leven wordt vooral bedreigd door assimilatie. **7**

De Smulhoek Een stuiver deed wonderen. **13**

Ruud Schuitemaker Ontregelende regisseur. **18**

Parijs Een maandelijks kaarsje voor Johnny. **19**

Ushguli Het Volendam van de Kaukasus. **24**